



# Pergamonalteret – but why bother?

Af VIVIAN SKALS

Det startede, som ethvert andet oplæg jeg har lavet i min studietid, vælge en makker, et emne og dernæst research af emnet. En helt standard fremgangsmåde – men jo mere jeg fandt ud af omkring Pergamonalteret, jo mere havde jeg lyst til selv at se det. En af de meget få ulemper ved at læse klassisk arkæologi er, at de fleste antikke monumenter befinder sig i Middelhavsområdet. Men ”heldigvis” havde tyskerne - en gang i 1880’erne - følt et stort behov for at have noget lige så flot som englænderne har på British Museum. Så kejser Wilhelm fik Pergamonalteret bragt til Tyskland hele vejen fra det moderne Tyrkiet. WIN – så skulle jeg ikke bruge så mange penge på at se dette monument, da det ligger i Berlin. Efter oplægget om Pergamonalteret var færdig, luftede jeg idéen om at tage derned, og se det, for mine studiekammerater.

Tænkte, at hvis jeg ikke var den eneste der havde fået en lille interesse for at se det, så behøvede jeg ikke at tage derned alene. Da det var min idé til at starte med, var det også mig, der skulle stå for at planlægge, hvordan vi kom derned og hvor vi skulle sove. Men hvor går man egentlig hen og finder de ting, hvis man aldrig selv har planlagt en ferie?

Løsningen var dog oplagt, som min tidligere samfundsfagslærer tit sagde, lettere opgivende, ”Hvis der er noget jeres generation ikke ved, så googler I det bare og krydser fingre for, at det første der dukker op er det rigtige”. Ganske rigtigt, så blev Google dagens redningsmand, igennem søgemaskinen lykkedes det mig at finde et godt og billigt hostel et stenkast fra Alexanderplatz, til kun 70 kroner pr. nat! Hvis der er noget, vi studerende kan lide, så er det at komme ud og se verden, helst til studievenlige priser og det må man sige, at det var. I forbindelse med søgningen efter hostel, ved hjælp af Google, dukkede der et link op, som førte til DSB’s hjemmeside. Det viste sig, at det var billigst at rejse til Berlin fra Århus via. tog og ved et rent lykketræf lykkedes det mig at sikre billetter på første klasse til Berlin, til den samme pris som

~

*Pergamonalteret blev bygget af Kong Eumenes II i det andet årh. f.kr.*

*Pergamonalteret måler 35,65 m x 33,40 m.*

*Der er en udvendig frise og en indvendig frise.*

*Pergamonalteret kom til Berlin i 1880’erne, blev af russerne flyttet til Rusland efter 2. Verdenskrig, og kom tilbage til Berlin efter murens fald.*

~

## **Pergamonalteret – but why bother?**

Af VIVIAN SKALS

---

anden klasse. Et godt tip til andre der overvejer at rejse ud i Europa med DSB, ring ind til deres kundeservice, det kan være, at I er heldige og få samme tilbud.

For at vende tilbage til artiklens titel, Pergamonalteret – but why bother? – når man sidder og læser om ting, specielt på vores studie, er man ikke altid i stand til at forstå, hvor store ting er, og hvor flot håndværket er på de forskellige ting. Det at se på de forskellige gipsafstøbninger vi har rundt omkring i Danmark, er bare ikke det samme som at stå foran det egentlig monument i marmor. Så hvis man har lyst, tid og penge til at tage af sted, så synes jeg, at man skal gøre det! Det er ikke mere uoverskueligt, end det man gør det til.